

t/m 28 december 2012

Vom kaiserlichen Postkurier bis Facebook – Post im Aachener Raum vom 15. bis zum 21. Jahrhundert

De krant is voortgekomen uit de post. De stichter van de eerste postroutes kwam uit Aken en hier is ook het grootste persbureau ter wereld gesticht.

Internationales Zeitungsmuseum, Pontstrasse 13, D-52062 Aachen, tel. 00 49 241 432 4910, <http://www.izm.de>, di–zo 10–18, rondleiding zo 14–15.

t/m 30 december 2012

Censorship Daily

Op deze tentoonstelling is een selectie te zien van het oud papier van Thomas Erdbrink. Hij woont in Iran en heeft een abonnement op de 'islamitische editie' van *NRC Handelsblad*.

Als zijn krant in onberispelijke staat in Teheran op de deurmat ploft, blijkt hij niet de eerste lezer van zijn exemplaar te zijn: de Iraanse autoriteiten hebben de inhoud al geïnspecteerd. Zij speuren naar afbeeldingen, die ongeschikt zijn voor de ogen van de inwoners van de Islamitische Republiek. Die verboden elementen worden vervolgens zorgvuldig bestreden met schaar, liniaal en blauw stickermateriaal. De foto wordt zoveel mogelijk intact gelaten; alleen het uiterst noodzakelijke wordt afgeplakt. Het is authentiek knutselwerk met voor iedere plakambtenaar ruimte voor een persoonlijke benadering. Hoeveel van een bloot been mag worden gezien, blijkt arbitrair en een verdwaald geslachtsdeel wordt over het hoofd gezien.

Sinds een jaar ontbreken ineens de blauwe stickers in de Nederlandse krant. Om onduidelijke redenen wordt er niet meer afgeplakt. Daarom als eerbetoon de beste voorbeelden van het ambachtelijke censuurwerk van de Iraanse ambtenarij. Nog tot 30 december 2012 te zien in het Pop-up Press Museum aan de Gabriël Metzstraat (bij het Museumplein) in Amsterdam. Daar staat dan ook nog *Chouf! Qra! (Kijk! Lees!)*. *Cartoons en strips in de*

Arabische wereld. Beide tentoonstellingen zijn ingericht door het Permuseum.

Januari 2013

Zie de genoemde websites van deze krantenmusea over hun tentoonstellingen voor 2013.

Vaste presentatie

Persmuseum, Zeeburgerkade 10, 1019 HA Amsterdam, tel. 020-692 88 10, <http://www.persmuseum.nl>, di–vr 10–17, zo 12–17 (behalve feestdagen).

Bezoek aan Aken

De vorige maand was ik in de gelegenheid om het Internationales Zeitungsmuseum te bezoeken. Mijn eerdere berichten waren niet overdreven: het is echt de moeite waard.

Het museum is gevestigd in een statig pand op loopafstand van de Dom. Je kunt in de buurt parkeren en op zondag kun je de auto gewoon op straat kwijt zonder dat je geld in de parkeerautomaat hoeft te gooien (in de zomer zal het wel iets drukker zijn). De entree en facilitaire ruimten zijn ook splinternieuw. Helaas was de wisselruimte dicht, omdat de tentoonstelling in onderhoud was. Maar de vaste presentatie is leuk genoeg.



De inrichting is drastisch aangepast aan de jongeren van nu. Dus veel flitsende films en computerschermen, met allerlei interactieve mogelijkheden. De krant wordt vergezeld door de radio, tv, ipad en internet, net zoals in het Museum voor Communicatie in Den Haag. Vooral een filmpje over de beginjaren van de tv (1934–1960) is interessant. De klap op de vuurpijl is een soort ruimte-ei waarin je in je eentje door de melkweg snelt en onderweg het

digitale nieuws oppikt. Overal zag je kranten-afbeeldingen, zoals op een wereldschem, waar je een krant te zien krijgt van een land dat je zelf kunt aandrukken. Met zulke gadgets krijg je de jeugd wel geïnteresseerd in de geschiedenis van de pers! Gelukkig waren ze de verzamelaars van de oude stempel niet helemaal vergeten. Voor hen is de echte schat-



kamer natuurlijk een doodsimpele ladenkast waarin zeldzame en bijzondere voorpagina's te zien zijn: de oudste, de revolutie van 1848, de eerste illustraties (die iets eerder verscheen), de uitzonderlijke kranten. Bij de laatste bijvoorbeeld de inheemse kranten *Leselinyala la Lesotho* (1883) en *Te Korimako* (Maori, 1888).

Ruilbeurzen in 2013

In samenwerking met de Documentatiegroep '40-'45 organiseert de VKTV in 2013 op het bekende adres (zalencentrum 't Trefpunt, Roelenengweg 25, 3781 BA Voorthuizen) en op de bekende tijd (zaterdagochtend van 9 tot 12 uur) drie maal een beurs: op 2 februari, 1 juni en 7 september. Dan wordt ook de ledenvergadering wellicht eerder in het jaar (1 juni?) dan gebruikelijk gehouden – zie voor actuele data onze webpagina <http://www.vkvtv.nl/abeurzen.html>