

Frans instituut naar werd gezocht! Ik ging akkoord met de prijs en bood ze direct aan bij het instituut, dat onmiddellijk enthousiast reageerde en ze zeker wenste over te nemen. Ik ben met mijn kinderen naar New York getogen en heb de partij bij de handelaar opgehaald. De volgende dag bracht ik met de kranten een bezoek aan het Franse instituut, waar ik heel goed werd ontvangen als bracht ik een voorraad goud ... Ik heb daar met de familie een week doorgebracht en dat kon bekostigd worden door die transactie!

Overigens ging de terugvlucht met de KLM niet zo goed, want nauwelijks vertrokken of de piloot riep om dat hij terugvlieg wegens brand in de laadruimte. Hij landde in het Canadese Gander, waar de passagiers twee dagen verbleven en toen verder reisden naar Amsterdam. Dit incident heeft op 22-8-1981 nog de voorpagina van *De Telegraaf* gehaald (terug te vinden op kranten.kb.nl). Overigens was de brandmelding loos alarm!

Dit waren enkele van de avonturen van een krantenverzamelaar en de manier waarop hij van sommige kranten eigenaar werd.

Louis Nierijnck



Hierboven zijn de covers van de vorige acht nummers van *Au Courant* afgebeeld. De redactie ontvangt graag artikelen van u als lid van de VKTV, bijvoorbeeld over uw eigen verzameling of over iets anders dat uw interesse heeft. Uw redactionele bijdrage kan dan in het septembernummer van 2013 gepubliceerd worden.