

Kranten voor krijgsgevangenen (naschrift)

Gerard Raven

Na verschijning van mijn artikel over krijgsgevangenenkranten ([Au Courant 19/3-4, pag. 11-17](#)) kreeg ik de hiernaast geplaatste foto toegestuurd van Henk Hovenkamp van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe.

Kamp Zeist (in Soesterberg bij Amersfoort) is in september 1918 opgeheven en de bijna 5000 daar nog geïnterneerde Belgen werden overgeplaatst naar Harderwijk. Naar aanleiding daarvan verscheen deze tekening op het omslag van het plaatselijke blad voor geïnterneerden.

Het ziet er allemaal zonnig uit. De werkelijkheid was anders: het leven in het kamp Harderwijk was veel slechter dan in Zeist en je zou dus verwachten dat men de restgroep juist in het laatste kamp had verzameld. De Belgen uit Zeist dienden bij koningin Wilhelmina nog een verzoekschrift van die strekking met 4000 handtekeningen in, maar vergeefs. Het verhaal gaat dat ze zelfs mochten lopen, al lijkt het, met het prima treinvervoer, waarschijnlijker dat ze

van station Amersfoort naar Zeist zijn gelopen.

