

Krantenlezers: een muurschildering in Zierikzee en een brons in Hoi



De boer leest een oud nummer van de Zierikzeesche Courant (1844–1998), die al zo lang niet meer bestaat. Wie goed kijkt, ziet dat dit nummer 30 is, gedateerd ‘Zaterdag 20 September 2014’.

Met dank aan Louis Nierijnck.



Dit aanvankelijk door Silvana Belletti in polyester uitgevoerde beeld van de krantenlezer is door de kunstenaar vervangen door een versie in brons en werd op schrikkelidag 1992 onthuld door Anne-Marie Lizin, loco-burgemeester van Huy. Met dank aan Gerard Raven.